

Privé pianolessen Pop, Jazz en Blues

Altijd al piano willen leren spelen maar nooit aan toe gekomen? Nooit gedacht dat je kon improviseren maar toch een poging wagen? Wil je iemand anders of jezelf leren begeleiden op de piano? Speel je al piano en zou je graag Blues en Boogie willen leren spelen?

Een of meerdere vragen met ja beantwoord? Schrijf je dan nu in voor pianoles bij Bas!

Tijdens de lessen bepaal ik samen met jou waar we aan gaan werken en welke aanpak het beste bij je past. Aan de hand van stukken die we samen uitkiezen kunnen we bv specifiek werken aan improvisatie of juist aan het "mooi" spelen. Maar ik kan de lessen desgewenst ook toespitsen op bv het leren begeleiden of het spelen van Blues en Boogie. Jij mag het zeggen. Ook als je een beginner bent mag jij zeggen met welke muzieksoort je wilt beginnen en of je van noten wilt leren spelen of niet. Mijn enige doel is dat ik jou met plezier wil laten leren en spelen.



Mijn naam is Bas Keder, ik ben geboren in 1960 en woon in Arnhem. Ik heb een diploma piano lichte muziek behaald aan het conservatorium te Arnhem en ik geef al meer dan 20 jaar pianolessen op verschillende muziekscholen.

Verder werk ik als bandcoach en geef ik improvisatiecursussen en workshops. Daarnaast componeer en arrangeer ik voor blazers. Ik werk ook nog als mental coach en uiteraard gebruik ik deze vaardigheden tijdens mijn pianolessen. Ik heb veel ervaring met het lesgeven aan leerlingen met aandachts- of concentratie problemen en verschillende vormen van autisme.

Prijs: €229,- voor tien lessen van dertig minuten
Tijd: Maandagavond, tijdstip in overleg
Locatie: Muziekhuis Deventer, Van Calcarstraat 4, Deventer
(op loopafstand van het station)
www.muzeikhuisdeventer.nl

Contact en aanmelding:
Email: baskeder@gmail.com
Telefoon: 06 4026 0973