

DAGBOEK VAN EEN CONCERTMAATJE, afl. 2

Iris van de Kamp (info@muziekhuisdeventer.nl) met Trudy Drüggen, mei 2016

Midden in een fikse lentebui ontmoeten we elkaar onder het afdak van woonzorgcentrum De Bloemendal: twee duo's van concertmaatjes. Vanmiddag gaan we met elkaar genieten van een prachtig concert van het Kamerorkest van het Orkest van het Oosten. Op naar de Dorpskerk in Wilp!

In de auto wisselen we verhalen uit over ieders achtergrond. Een van de senior-maatjes werkte vroeger als zangdocent. Daarnaast was hij zanger in diverse klassieke gezelschappen. Het andere maatje van De Bloemendal speelde maar liefst ruim 40 jaar klarinet. Hij herinnert zich dat hij zo'n 35 jaar geleden zelf speelde in de Dorpskerk in Wilp, als lid van het Deventer Symfonisch Orkest. Bijzonder voor hem om nu weer terug te gaan.

De laatste jaren is de kerk prachtig opgeknapt. Er zijn bijna om de week concerten geprogrammeerd die veel publiek trekken. Vandaag staat een concert met stukken van Bach en Haydn op het programma. Met een zaal vol liefhebbers genieten we van het Kamerorkest o.l.v. violist Peter Bogaert.

Na afloop praten we met de programmeur van de kerk. Ze vertelt ons over de programmering en een aantal mooie nieuwe projecten. Met z'n vieren drinken we nog een kop koffie, en praten we over de muziek in ons leven. Er komen verhalen boven van spelen bij de harmonie van vroeger, optochten in rare pakjes, optredens met de opera, blauw aanlopen als je hobo speelt en de kunst van ontspannen op een podium staan.

Via de dijk langs de IJssel rijden we weer naar huis. Zeer voldaan en nieuwsgierig naar de concertagenda van het project Concertmaatjes voor juni en juli.

<http://www.dorpskerkwilp.nl>

<http://www.orkestvanhetoosten.nl>

