

DAGBOEK VAN EEN CONCERTMAATJE, afl. 3

Jantina Oplaat (jantina.oplaaat@zorggroepsolis.nl), 25 juni 2016

Afgelopen zaterdagavond mocht ik als medewerker van Solis mee naar een klassiek concert van het Jeugdorkest Nederland in de Dorpskerk van Wilp. Wat een mooie kleine locatie voor een concert. En wat een prachtig aanbod van het Jeugdorkest om gratis kaartjes voor ons klaar te leggen.

Bij De Bloemendal haalde ik drie cliënten op om samen van het concert te gaan genieten. Er werden stukken gespeeld van Haydn en Mozart. Ik ben geen ervaren klassieke concertganger, en ik heb heel erg genoten. De jonge talenten.... Ik vond het al echte professionals. Wat spelen ze ontzettend goed. De dirigent ging echt op in de muziek.

Op de terugweg weer langs de IJssel gereden die toch wel heel hoog staat. We praatten met elkaar nog rustig na..... Een levendig gesprek over de akoestiek, pianissimo en forte, de dirigent en de muziekinstrumenten.

Wat is het toch fijn om de dame en heren zo te zien genieten van dit uitstapje en de muziek en wat leuk dat ze hun kennis en ervaring willen delen.

Op 15 augustus staat het volgende concert al weer gepland in deze kerk.... De cliënten kijken hier nu alweer naar uit.

<http://www.jeugdorkest.nl>

<http://www.dorpskerkwilp.nl>

